

Det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen



Att uppfostra sina barn är ett föräldraansvar, men nu börjar det ansvaret flyttas mer och mer till skolan. Föräldrar måste börja ta sitt ansvar och inte lämna över detta arbete till lärarna.

Du som förälder har ett oerhört stort ansvar för ditt barn i skolan – oavsett om du är medveten om det eller inte. När barnet ser att du som förälder är intresserad av barnets skola blir barnet oftast mer motiverad och ambitiös. När Ni som föräldrar går på föräldramöten och båda föräldrarna försöker komma på utvecklingssamtal ger det barnet en tydlig signal: att skolan är viktig i er familj och att ni föräldrar vill att barnet ska lyckas med studierna.

Att då och då fråga barnets lärare hur det går för barnet i skolan borde alla föräldrar vilja göra. Ibland säger föräldrar att de inte har tid för sina barn, men det är väl bara en ursäkt? Ibland säger även föräldrar att man inte kan hjälpa barnen med läxor. Men oavsett om du är analfabet eller högutbildad betyder föräldrars närvaro mycket för barnen. Det betyder inte att man måste sitta

med barnet varje dag, men man måste vara nära och svara på frågor när barnen gör sina läxor och man måste visa sitt intresse.

Man har inte så mycket tid över som förälder, det vet jag också, som tvåbarnsfar. Men livet handlar faktiskt om prioriteringar. Arbete är viktigt, men barn behöver träffa och umgås med sina föräldrar. I skolan ser vi många gånger hur många barn inte spenderar så mycket tid med sina föräldrar eftersom de arbetar. Oansvariga föräldrar påverkar barnen negativt på olika sätt.

Sedan är det ibland också svårt för lärare att ringa hem till föräldrar. När läraren ringer hem och berättar att ditt barn har gjort något dåligt. Ja, då är det inte så bra att bara lyssna på ditt barns version och strunta i lärarnas syn på situationen. Ibland är barn annorlunda hemma än i skolan eftersom grupptricket kan påverka barnet. En klok förälder bör vara uppmärksam på detta. Det ska inte kännas konstigt för oss lärare att ringa hem och prata med föräldrar eftersom föräldrarna litar mer på vad barnet säger än på läraren.

Ibland måste föräldrar sätta ner foten hemma och visa vad som är rätt och vad som faktiskt inte är okej. Många barn har ingen respekt för vuxna. De blir sura och arga om man inte gör som de vill. Vissa barn vägrar be om ursäkt om de sårar en klasskamrat, eller en lärare. Barn i skolan är lata, själviska, gnälliga, bortskämda och klagar på mat och skoluppgifter.

Ett bra exempel är om barnen får efterrätt eller något extra i matsalen. Då kan en elev ibland fråga varför man bara får ta en bulle. Eller så tar man lite extra utan att tänka på de andra eleverna.

En fråga som vi lärare frågar oss själva nästan varje dag är: hur mycket av det här kommer från uppfostran? Det är omöjligt att vi som lärare ska uppfostra barnet. Det måste komma hemifrån!

Det ska självklart nämnas att vissa föräldrar verkligen tar sitt föräldraansvar och lär sina barn vad som är rätt eller fel och hur man ska vara i skolan. De

föräldrarna arbetar ofta med lärarna för att skapa regler och struktur i skolan.
Det gör vårt jobb som lärare mycket lättare!

Det absolut minsta som en förälder måste göra är att lära sina barn vad
respekt betyder. Respekt för lärare och personal. Respekt mellan elever.
Respekt för skolarbetet och för lugn och ro. Respekt för klassrum och
skolböcker. Respekt för vad andra elever vill.

Respekt, helt enkelt.

Skribent

Daniel Yalin, grundskolelärare

Förenklad av Viktor Edholm, läs orginaltexten på DN.se.

<https://asikt.dn.se/asikt/debatt/det-ar-foraldrarnas-ansvar-att-lara-barnen-hyfs/>